



ALJECO, EEN THUIS VOOR KINDEREN



ALJECO
Home Organisation

31 oktober 2021



Lichtkring



Vrije Evangelische
Gemeente Bussum

SEPTEMBER 2021, EINDELIJK WEER EENS EEN BEZOEK...

En dat was ook nodig ook!

Niet alleen voor ons, natuurlijk kijken ook wij uit naar een weerzien met de kinderen en het team, maar ook voor de 'staff' daar. De afgelopen jaren zijn er, kwa vooruitgang in bouw en professionalisering, grote sprongen gemaakt. Maar juist deze veranderingen, de projecten die in de planning staan en verandering van leiderschap hebben geleid tot een andere teamdynamiek en spanning tussen het operationele team en de Board in Tanzania.

Afgelopen maand september zijn Hans Teunissen en Jeroen Knevel naar Tanzania afgereisd. Deze nieuwsbrief verslaat de laatste ontwikkelingen en we hebben natuurlijk weer fantastische foto's van de kinderen.

Veel leesplezier!

SHEELA

De 'Child Protection Officer', waar we in de vorige nieuwsbrief al over spraken, is aangesteld. Haar naam is Sheela en ze is een gezellige, stevige 'moeke' die haar draai heeft gevonden. We bemerken dat ze goed bij de kinderen aansluit en tezamen met Amina is ze druk aan het werk om ervoor te zorgen dat ALJECO voldoet aan de wet in Tanzania.

In de volgende nieuwsbrief zullen we wat meer over haar vertellen.



TEAM EN BESTUUR PERIKELEN

Het is eigenlijk overal hetzelfde; zoals ook in Nederland verkeerde communicatie zorgt voor frictie, frustratie en demotivatie, zo was dat ook binnen ALJECO in Tanzania het geval.

Met de aanstelling van de nieuwe voorzitter, die de afgelopen jaren als bestuurslid zeer waardevol is gebleken, begonnen de perikelen. Nu kreeg hij te maken met 'leiderschap' en dat is nu juist net niet de competentie waarin hij uitblinkt. Door COVID-19 kon Jeroen als gebruikelijk niet met dezelfde regelmaat ALJECO bezoeken, dan was dit eerder opgepikt. Maar wel merkbaar was dat de communicatie via mail en whatsapp minder werd. Rond juli dit jaar werd het duidelijk dat e.e.a. niet lekker liep binnen het team en besloten we koste wat 't kost ALJECO te gaan bezoeken.

Wat is dit waardevol geweest! Onder begeleiding zijn frustraties uitgesproken, is de vinger gelegd op oorzaken en is de 'lucht geklaard'. Het bewaken van de 'eenheid & liefde' waar Christus over spreekt is cruciaal. Daarnaast natuurlijk het besef dat we allen hetzelfde voor ogen hebben en dat is de toekomst van de kinderen. Is het nu helemaal af? Nee, gesprek, sturing en open blijven benoemen van mogelijke frustraties is essentieel. We houden vinger aan de pols maar voor nu is de eensgezindheid hersteld.



V.l.n.r. Kawawa, Pastor Julius, Hans Teunissen, Amina, John Mahigu, Patrick Mushakwe, Jeroen Knevel, Steven Mdetele

PECH ONDERWEG

Met een zojuist door Jeroen aangeschafte oude landrover vertrokken we vanuit Dar es Salaam. De auto was helemaal nagekeken en heeft immers ook de reis naar Dar es Salaam gemaakt. Wat een trip is dit geweest;

- 4 lekke banden
- Lekkende versnellingsbak
- En uiteindelijk een koppeling die het begaf.

Daar stonden we dan, stil op ca. twee en een half uur rijden van Dodoma. Gelukkig Kawawa kunnen verwittigen, samen met een maat is hij onze kant opgekomen en is de boel gerepareerd. Om 00:30 arriveerden we nabij ALJECO.



'Never a dull moment!'

GEWOON PLEZIER

Naast het intensieve traject met team en bestuur hebben we natuurlijk ook gewoon plezier gehad met het team en de 'kids'. Zwemmen is en blijft altijd iets waar ze naar uit kijken maar ook de barbecue met het gehele ALJECO team, eind van de middag was een feest. Niet nodig om hier veel over te schrijven, de foto's zeggen genoeg.





TEAMOVERLEG

Zoals gebruikelijk had Jeroen ook tijdens dit bezoek overleg met de mama's, de 'guards', Kawawa en Amina. Dit soort momenten zijn 'goud waard', niet alleen voor ons om in contact te blijven met wat er speelt maar ook voor hen die soms vragen hebben of opmerkingen die ze graag met ons willen delen.

Dit keer kwam bijvoorbeeld mama Esther, onze rots binnen het team, met de vraag of ze ALJECO moet verlaten als ze op pensioen gerechtigde leeftijd is gekomen. "Natuurlijk niet mama, wanneer je gezond bent en je wilt langer door dan houden we je graag binnen ALJECO."

We zijn trots op dit team wat zo constant is, geen verloop van mensen en dit is iets om dankbaar voor te zijn. Stabiliteit voor deze kinderen die geen papa en mama meer hebben is belangrijk.



TWEEDE HUIS IN GEBRUIK

Het is zover, het tweede huis is in gebruik.

Alle meisjes zijn naar de 'overkant' gegaan. Zowel zij als de mama's zijn erg blij met deze nieuwe indeling die ook aan de mama's meer privacy biedt. De totale kamerruimte maakt het nu mogelijk om nog ca. 3 kinderen op te nemen. Tevens is er een extra kamer voor bezoekers of een persoon die even apart moet liggen. Het tweede huis is voorzien van elektriciteit en een eigen watertank.

De lokale aannemer, Materu over wie we in een eerdere nieuwsbrief iets hebben geschreven, heeft mooi werk geleverd. De tralies die eerder aangebracht waren, daar men van mening was dat dit een eis was van de overheid, zijn nu verwijderd. Ook hier zijn de kinderen blij mee, minder gevangenisgevoel maar het is ook niet nodig gezien het feit dat het terrein afgesloten is en er altijd bewakers zijn.



De komende jaren zullen in het licht staan van uitvoering visieplan waar in de vorige nieuwsbrief over geschreven is. We zullen ook deze veranderingen nauwkeurig volgen en verslag van doen.

Naast deze nieuwsbrief is er tevens informatie te vinden op:
www.aljeco.nl

Je zult kunnen begrijpen dat het weeshuis, wat nog geen subsidie krijgt van de Tanzaniaanse overheid, van giften afhankelijk is.

Je kan je bijdrage eenmalig of periodiek overmaken naar het rekeningnummer NL10ABNA0586815945 onder vermelding van Stichting Vrienden van ALJECO.